

Η υπέρμετρη λήψη ηρεμιστικών και ναρκωτικών ουσιών

του **Αλέξη Ν. Δερμετζόγλου**

Κριτικού κινηματογράφου
Ιατρού Μικροβιολόγου
alex_derm@freemail.gr

Η χρήση ναρκωτικών και άλλων ανάλογων ουσιών (ηρεμιστικών κ.τ.λ.) είναι το κυρίαρχο πρόβλημα της σύγχρονης εποχής. Ήδη στη χώρα μας θρηνούμε καθημερινά θύματα ειδικά στις νεαρές ηλικίες. Οι εικόνες είναι συνταρακτικές. Βλέπω, βλέπουμε νέα βασικά παιδιά να παραπαίουν στους δρόμους, να τρεκλίζουν, να αναζητούν μισό... ευρώ. Ατελείωτες ουρές νέων βρίσκονται στη λίστα αναμονής για να βρουν μια θέση στους ειδικούς χώρους αποτοξίνωσης, εκλιπαρώντας ουσιαστικά για μια χούφτα μεθαδόνης (τυπικό υποκατάστατο γνωστών ναρκωτικών ουσιών).

Η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών αποτελεί από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις. Τα βρίσκει πλέον κανείς παντού: Στα μπαρ, στους χώρους διασκέδασης, δυστυχώς στα σχολεία, σε όλες τις ηλικίες τόσο σε μικρές όσο και σε μεγαλύτερες. Τα καρτέλ ναρκωτικών, η διακίνηση, οι μεγαλέμποροι, τα βαποράκια και οι χρήστες. Οι τελευταίοι είναι οι πλέον αθώοι από όλη αυτή την αλυσίδα της διαδικασίας. Αθώα θύματα εκμετάλλευσης, αθλιότητας, πορνείας (για να βρουν κάποια ευρώ για τη δόση) και από την άλλη μεριά τεράστια κέρδη για τους διακινητές.

Όπως γίνεται κατανοητό, το θέμα είναι ιδιαίτερα δελεαστικό και κοινωνικο-καταγγελτικό αλλά και αβανταδόρικο. Έτσι, λοιπόν, το σινεμά το προσήγγισε και εξακολουθεί να το κάνει συνεχώς. Ειδικά στην εποχή μας, που η έξαρση της διακίνησης αλλά και της χρήσης ναρκωτικών βρίσκονται σε ανοδική πορεία, δεν υπάρχει σχεδόν σύγχρονη ταινία που να μην ασχολείται με τα ναρκωτικά ή να μην κάνει αναφορά σ' αυτά.

Κάνοντας μια πρόχειρη μόνον ανθολόγηση, παρατηρώ ότι εδώ και τουλάχιστον 50 και παραπάνω χρόνια υπάρχουν σπουδαίες αλλά και δη-



μαγωγικές ταινίες που έχουν σχέση με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Και εδώ πρέπει να δούμε τα θέματα διακριτά. Θα ανακαλύψουμε ταινίες που έχουν να κάνουν με τη νέα γενιά αλλά και με την ευφορία των ψευδαισθήσεων, ορισμένες σε οικονομικά προνομιακούς κύκλους. Άλλες αναφέρονται στη διακίνηση, ορισμένες λειτουργούν καταγγελτικά.

Δυστυχώς, σε ορισμένους μεγαλοαστικούς είτε σε χώρους καλλιτεχνών τα ναρκωτικά κάνουν θραύση και μάλιστα θεωρούνται in.

Επ' αυτού έχουμε αμέτρητα παραδείγματα, αλλά θα παραμείνω κλασικά σε δύο: Ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ανακηρύχθηκε πρόσφατα από τις πιο σημαντικές φυσιογνωμίες της εποχής του. Ωστόσο, παρά το μεγάλο ταλέντο του, σπατάλησε τη ζωή του. Επανελημμένα χρησιμοποίησε ναρκωτικές ουσίες, εισήλθε σε κέντρα αποτοξίνωσης, φαινόταν πως έχασε το παιχνίδι, έως ότου επανήλθε δριμύτερος. Η εξαιρετική υπόδυσή του ως **"Iron Man"** στην ομώνυμη ταινία που έκαμε ρεκόρ εισπράξεων απέδειξε πως επανέκαμψε χωρίς εξαρτήσεις.

κα εθισμένη στις ηρεμιστικές ουσίες, εξαιτίας κάποιου τηλεοπτικού σόου. Το «όνειρο» ήταν, λοιπόν, κάλπικο. Αλλά φυσικά τα ναρκωτικά δεν φυτρώνουν στους δρόμους. Κάπου παρασκευάζονται και κάποιοι τα διακινούν.

Έχουμε δει δεκάδες φιλμ με εμπόρους ναρκωτικών αλλά και αστυνομικούς που τους καταδιώκουν. Δεν μπορούν να μετρηθούν. Σχετικά πρόσφατα προβλήθηκε το «**Η νύχτα μάς ανήκει**» του Τσαρλς Γκρέι και, πάνω απ' όλα, το «**American gangster**» του Ρίντλεϊ Σκοτ. Το φιλμ, όπως είναι γνωστό, βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα στα τέλη της δεκαετίας του '60. Αφορά σε έναν πανέξυπνο έμπορο ναρκωτικών που ήταν τόσο θρασύς ώστε μετέφερε ηρωίνη από το εμπόλεμο Βιετνάμ, που οι συνεργάτες του την έκρυβαν μέσα στα φέρετρα των νεκρών Αμερικανών που επέστρεφαν στις ΗΠΑ.

Σημειώνω και το βραβευμένο «**Traffic**» του Στίβεν Σόντερμπεργκ, που αναφέρεται στη διακίνηση ναρκωτικών από το Μεξικό στις ΗΠΑ.

Και για να κλείσω αυτό το σημείωμα, ταινίες με έντονη αναφορά στις ναρκωτικές ουσίες είναι: «**Τα βαποράκια**» από τον Σπάικ Λι, «**Η άσπρη**» της Γαλλίδας Ζιλιέτ Μπετρό, «**Ο σημαδεμένος**» του Μπράιαν Ντε Πάλμα και φυσικά το «**Blow**» (με τον Τζόνι Ντεπ), που βασίζεται σε πραγματικά πρόσωπα και έχει να κάνει με την πραγματική ιστορία ενός βαρόνου κοκαΐνης.

Βέβαια, αυτές οι ιστορίες ούτε στο σινεμά ούτε στη ζωή έχουν καλή εξέλιξη κι ευτυχές τέλος. Το σίγουρο, όμως, είναι – και αυτό δεν αποτελεί ηθικολογία – πως σε τέτοιες περιπτώσεις την πληρώνουν είτε με τη ζωή τους ή με την υγεία τους ή με την κοινωνική τους πτώση οι διάφοροι χρήστες σ' έναν κόσμο που συνεχώς πιέζει τα άτομα.



Κομψή κυρία, 35 × 50cm.